



John Kolling

Den tilforladelige forfatter

Skribent Louis Bülow husker tilbage på sin barndom i Hejnsvig.

Af Louis Bülow

HEJNSVIG - Vi skal tilbage til hovedgaden i Hejnsvig, et lille landsbysamfund i Vestjylland, rundet af og præget af sognets bønder.

Dengang i 1950'erne emmede alt af nærvær, tryk og trivsel. Alskens nymodens pjank og tekniske påhit som mobiltelefon, cd og MP3 var endnu ikke opfundet, men lå ude i en fjern fremtid. For da slet ikke at tale om Internet, GPS og USB.

I mit barndomshjem i Bredgade oplevede vi glæden ved at være sammen og hyggede os i den lune stue med radio, bøger og stille-time i mørkningen. Det skete ofte, at gamle Andersen kiggede forbi til en kop kaffe og en snak - landsbyens livskloge gamle mand, der i sin høje alder tog til Rom for at opleve Peterskirken.

Han tog sig tid til nænsomt at gelejde mig ind i bøgernes univers, og jeg kunne sidde i timevis og lytte til hans farverige beretninger om Anden Verdenskrigs helte og skurke.

Det gamle bibliotek ved Hejnsvig Skole i Bredgade, der også tjente som klasseværelse, blev med sine tusinder af bøger døren til en ny verden. Her kom jeg blandt andet til at stifte bekendtskab med en skræmmende fortælling fra besættelsestiden, der dengang gjorde et uudslætteligt indtryk på mig, og som jeg nu godt 50 år senere har dykket ned i:

For få år siden døde en 90-årig skribent efter mange

års stille tilværelse som en tilforladelig forfatter. Han modtog i flere år statsfinansierede bibliotekspenge, en national kulturstøtteordning bevilget af Folketinget, men der var ikke tale om store beløb - fra 2001 til 2004 godt 6000 kroner.

Det er kun sparsomme oplysninger, der findes om den gamle skribents liv og færden. Han var en inkarneret frimærkesamler, der skrev om "frimærkernes forunderlige og brogede verden". Han boede senest i et lille hus ved en øde landevej på Sjælland, der ifølge forfatteren Peter Øvig Knudsen husede såvel hundesalon som puddelopræt.

Men bag overfladen toner konturerne af en mere skræmmende historie frem - en dyster fortid gemmer sig bag den gamle mands tilforladelige facade. På et tidspunkt tog han navneforandring fra John Kolling til Jon Kolling, og hans skæbne er beretningen om en af besættelsens mest afstumpede torturbøddler, der uden skrupler huserede i Gestapos tjeneste.

Tillad mig at skrue tiden mange år tilbage til de hektiske befrielsesdage i maj 1945. Få timer før meddelelsen om tyskernes kapitulation om aftenen fredag den 4. maj faldt den kun 16-årige elektrikerlærling Helge Henningsen tilfældigt i snak med to mænd ved Det Nye Missions-hotel i Odense. De udgav sig for at være modstandsfolk, der var gået under jorden på flugt fra tyskerne.

Trods sin unge alder tog Helge aktivt del i modstandsbevægelsens aktiviteter i Odense, og han kom netop fra banegården, hvor han var blevet standset og visiteret af Gestapo. Drengen var sluppet med skrækken, men

turde ikke længere blive i Odense, og han søgte desperat efter en måde at slippe ud af byen. De to fremmede - det viste sig senere at være Gestapos håndlangere John Kolling og Helge Keil - var venlige og imødekommende og tilbød ham kørelighed til Jylland.

Med Keil ved rattet kørte de alle mod Middelfart. Efter middag på Blommenslyst Kro fortsatte de den videre tur, da Keil drejede ind på en lille skovvej. Drengen blev kommanderet ud af bilen.

Øvig Knudsen fortæller, hvad der derefter skete: "Med Kollings maskinpistolmunding i ryggen blev Helge Henningsen ført ind i skoven, og kort tid efter tabte Sonja dem af syne bag en bakke. Efter fem eller ti minutter hørte hun en hurtig serie skud inde fra skoven, og et øjeblik efter vendte Keil og Kolling alene tilbage."

Næste dag fandt man liget af Helge Henningsen, der var ramt af en række skud i hovedet.

Kun ganske få timer efter

mordet kom meddelelsen om tyskernes kapitulation, og hele landet var snart en eksplosion af glæde og begejstring. Men glæden var iblandet sorg over dem, der mistede livet i modstandskampen. Man tænkte på dem, man savnede - dem, der ikke klarede den ...

John Kolling og Helge Keil var blandt de sidste af Gestapos håndlangere, der fik regnskabet gjort op. Statsadvokaten havde ved alle retsinstanser beskrevet dem som "besættelsestidens mest rå og utiltalende terrorister.

Tiden arbejdede for John Kolling, og mildere politiske vinde kom ham til gode: Han blev dødsdømt ved Københavns Byret i 1948, dommen blev stadfæstet ved Østre Landsret året efter og ved Højesteret i 1950. Han blev benådet den 18. juli 1950 og løsladt ni år senere.

John Kolling døde den 4. april 2009, 64 år efter mordet på den 16-årige elektrikerlærling.



Helge Keil

Billeder til enhver anledning...



Baby foto fra 189,-

Måneds foto fra 250,-



Bryllup fra 1999,-



Vi laver også invitations-/takke-kort

ALTID GRATIS FOTOGRAFERING...
Fleksible åbningstider - vi har næsten altid åben, bare ring først

Konfi foto fra 189,-



Familie fra 189,-

Studie 9 v/ Lissi Brammer Hansen
Nørremarken 1, 6753 Agerbæk Tlf. 2261-8940
www.studie9.dk lissi@studie9.dk

følg os på



MEGET MERE END BARE EXPERT...

Stor butik med eget service-værksted!

Vi hjælper gerne Privat & Erhverv:

- ⊗ Indstilling af TV Kanaler
- ⊗ Levering & montering af produkter
- ⊗ Reparation af antenne anlæg
- ⊗ Internet/WIFI problemer
- ⊗ Computer problemer
- ⊗ Opsætning af Lyd systemer
- ⊗ Opsætning af parabol
- ⊗ Projektør/smartboard montering
- ⊗ Salg af public display
- ⊗ Projektering af AV løsninger ved nybyggeri eller reovering

Reparation af tv, lydanlæg og PC m.m. på eget godkendt service værksted



Ole S. Pedersen



Ronni S. L. Eriksen



Kim S. Pedersen

facebook.com/ExpertGrindsted

expert
Grindsted



Nørre Torv 1 · 7200 Grindsted · 7532 2444